

# Meidendagboek Turijn: Het Olympisch vuur dooft langzaam

**Suzan Kroef en Evelien Posthoorn zijn twee Hollandse meiden die werken in het Holland Heineken House. Zij houden voor AD.nl een dagboek bij.**



## Zaterdag 25 februari

Het einde nadert. Het Olympisch vuur gaat bij alle crewleden langzaam uit.

De Italianen komen massaal naar het huis om nog een laatste keer te genieten van het Holland Heineken House. Aan de deur staat weer een dikke rij.

In het huis wordt al langzaam het einde zichtbaar. Vanochtend is de crew van Radio 538 vertrokken. Twee weken hebben zij dag in dag uit het (Nederlandse) publiek vermaakt. Het was top. De studio is nu leeg. Alleen onze huis DJ's zullen nog 2 dagen de Italianen vermaken.

Na twee weken oranje ga ik vanavond nog even een laatste keer naar de stad. Het is White Night in Turijn. Op deze avond zijn alle winkels open tot diep in de nacht. Dit is speciaal als afsluiting voor de Olympische Spelen. Op Medal Plaza worden Bob de Jong en Carl Verheijen gehuldigd. Helaas kunnen we hier niet bij zijn, omdat het veel te druk is (200.000 Italianen zijn op de been).

Morgen de laatste dag, een deel van de crew zal al beginnen met het langzaam afbouwen van de tent. Ondertussen levert Heineken nog even 80 fusten bier, want er worden vandaag en morgen nog wel wat Italianen verwacht!

Zondagavond zal het huis om 23.00 uur dichtgaan en dan zal het doek na 2 weken keihard werken vallen. Wat een ervaring was dit, dit had ik niet willen missen.....

Groetjes, Evelien

## Vrijdag 24 februari

Het zijn echt de laatste loodjes die het zwaarst wegen. Ik ben oververmoeid en snipverkouden, maar het is nog steeds mooi.

Het lastige is dat je niets wilt missen; dus ben ik nog een dagje gaan snowboarden. Dat ik dan weer minder slaap, neem ik maar voor lief. Ook de rest van de crew merkt de minder leuke kant van 3 weken weinig slapen en keihard werken. Iedereen heeft wallen onder de ogen en iedereen is zijn stem kwijt.

Toch was het vanavond weer zo waanzinnig geweldig. Carl en Bob werden natuurlijk gehuldigd. Maar we hadden ook twee muzikale verrassingen: Joey Cheek en Erben Wennemars. Joey zingt geweldig, maar Erben daarentegen kan nog wel een zangcursus gebruiken. Uiteraard was het fantastisch om deze twee sporthelden op het podium te hebben.

Het is grappig om te zien hoe snel je went aan al die beroemdheden om je heen. Ik leg de jas van Erben wel even achter de bar, ik tap een biertje voor Rintje, ik luister naar een dankwoord voor de crew van Erica Terpstra, en dan sta ik weer klaar voor de bestelling van Wotherspoon. Ook Freek de jonge komt nog even een kijkje nemen en Blof treedt voor de tweede avond op.

Tijdens het optreden van Blof verrast Mark Tuitert ons ook nog. Hij pakt een gitaar en speelt een nummer mee. Iedereen geniet, maar Mark zelf nog het meest.

Dan denk je dat je het wel gehad hebt maar dan gaat DJ Ferry Corsten nog even helemaal los. En met hem het hele Holland Heineken House. Dit feessie was overigens te volgen via livestreams in een aantal grote clubs in Nederland.

Groetjes,  
Suzan

P.S.: Morgen nog eenmaal Evelien en daarna zullen we maandag samen terugblikken op deze onvergetelijke weken.

## **Donderdag 23 februari**

Vandaag mijn laatste avonddienst. Dus nog één keer de tijd om Turijn in te gaan. Even de laatste inkopen doen en genieten van deze mooie stad.

Om half vijf gaan we via een omweg naar het Holland Heineken House. We moeten nog even Barbara de Loor ophalen in het centrum. Het verkeer rond deze tijd is een gekkenhuis. We doen een uur over een stukje waar we normaal gesproken een kwartier over doen. Om de tijd te doden zing ik samen met Barbara wat liedjes van Blof. Zijn we goed voorbereid op hun optreden van vanavond.

Mijn dienst begint goed, ik mag met een aantal mannen mee om te flyeren in het centrum. Het flyeren doen we met Segways. Dit is een

tweewieler die op elektriciteit rijdt. Een soort elektrische rollator!  
Er wordt besloten om naar het Olympisch stadion te gaan. Leuk, zie ik gelijk het Olympisch vuur.

Bij aankomst blijkt dat mensen bezig zijn met de generale repetitie voor de sluitingceremonie. Erg leuk om vast een voorproefje hiervan te horen.

Bij terugkomst in het huis is het alweer een enorme drukte. Er staat een rij van wel 200 meter! De Italianen gaan ons straks nog missen.

Rond half één worden de hekken gesloten, er zijn ruim 2500 man binnen. De toegestroomde Italianen die al bijna 2 uur in de rij staan moeten worden teleurgesteld. Morgen weer een dag, jongens.

Groet, Evelien

### **Woensdag 22 februari**

Ik zit tijdens een oorverdovend concert van de crewleden dit stukje te typen. Na wederom een dag hard werken is het duidelijk tijd voor ontlading. Ongeveer 20 man slaan op potten en pannen. Anderen staan gewoon te springen. Jochem Uytdehaage zet net een helm op mijn hoofd om te zorgen dat er geen rondslingerend bestek op mijn hoofd terecht komt. Jochem bedankt!

Iedereen is echt heel uitgelaten. Weer eens wat anders. Want ook al is het elke dag een feest, wij draaien al een beetje op routine. Zeker mijn werk (achter de bar) is elke dag hetzelfde. Ach ja, zolang de gasten maar genieten!

Vandaag wederom een huldinging. Dat blijft bijzonder. Jammer dat de mannen gisteren geen medaille haalden, want ik had een kaartje gekocht. Maar ik heb het toch weer sensationeel gevonden om een wedstrijd te zien. Het was erg leuk aangezien we echt vlak voor Kleintje Pils zaten. Ik heb nu dus geen stem meer dat begrijp je.



Het is nu aftellen geblazen. Best raar. Mijn leven is hier zo anders. Om ongeveer 15:00 uur (brak) opstaan. Op ons gemak douchen. Om 16:00 uur met een busje naar het huis. Eten, werken en een paar biertjes drinken. Om ongeveer 5:00 uur in bed en dan herhaalt het zich weer.

Toch zal ik het missen.

Tot snel weer,

Suzan

## **Dinsdag 21 februari**

Na de spannende 1500 meter voor mannen wordt er jammer genoeg niemand gehuldigd. Toch blijven de mensen het huis binnenstromen.

Om negen uur roepen de huis-dj's tot groot enthousiasme van het publiek Wilfred Genee het podium op. De föhn, zoals Genee door de dj's wordt genoemd, heeft een keer laten vallen dat hij supergoed 'de vlieger' van Andre Hazes kan zingen. Zeg dat natuurlijk niet tegen een DJ, want hij roept je gelijk het podium op.

Van de dj's moet Wilfred Genee niet 'de Vlieger', maar 'zij gelooft in mij' zingen. De föhn zingt uit volle borst. Ik moet zeggen, dat viel niet tegen. Hij kan best aardig zingen. Het publiek krijgt hij gelijk mee.

Daarna is het tijd voor de Haagse band Direct! Wat kunnen die jongens goed spelen. Ik ben zelf geen rockfan, maar geniet ontzettend van het optreden. Leuk is ook dat de bandleden na het optreden gewoon tussen het publiek een drankje nemen.

Na Direct is Marco V aan de beurt. Marco V is een wereldberoemde Nederlandse DJ. Het dak gaat er weer af.

Helaas duurt deze mooie droom nog maar een paar dagen?

Olympische groet,  
Evelien

## **Maandag 20 februari**

Het was een rustige dag in het huis. Veel Italianen die allemaal 1 bier per keer bestellen en apart willen afrekenen. Dat is wel iets anders dan de Hollanders die dozijnen tegelijk bestellen. Hopen dat het vanavond weer anders gaat.

Op zich is dat rustige wel even lekker, dag in dag uit feestdrukte ga je namelijk wel voelen in de benen. Heb het gevoel dat mijn conditie straks evengoed is als die van onze schaatsers!

Onze huis-dj's proberen 's avonds het Italiaanse volk los te krijgen. Dat is erg moeilijk, de Italianen feesten anders dan de Hollanders. Een aantal

crewleden gaat wel uit zijn dak!

Ook is er weer een optreden van Xander. Voor hem wel vreemd om op te treden voor een bijna compleet Italiaans publiek. Hij begint met een Nederlands nummer. De aanwezige Nederlanders zingen uit volle borst mee. Dit leidt hier en daar tot een scheef gezicht bij de Italianen. Waar hebben die Hollanders het over?

Later gaat Xander in het Engels verder. Beetje jammer alleen dat geen Italiaan hier Engels spreekt!

Groet, Suzan

### **Zondag 19 februari**

Eindelijk het gevoel dat we echt op de winterspelen zijn. Vandaag is het gaan sneeuwen! Wat vanochtend nog regen was, is in de middag veranderd in sneeuw. Binnen een paar uur is Turijn bedekt onder een witte laag.

Wat voor problemen dit met zich meebrengt wil je niet weten. De afdeling logistiek en transport hebben het gelijk druk. Transport heeft zijn indeling van de bussen weg kunnen gooien, want er kunnen nu alleen busjes met winterbanden rijden.

De logistieke mannen hebben het helemaal zwaar zijn. Zij moeten met sneeuwschep en strooizout de paden rondom het huis sneeuwvrij krijgen. Best een klus, na een half uur kun je namelijk weer van voor af aan beginnen!

Ondertussen stroomt het huis vol voor de huldiging van Marianne Timmer vol! Alleen Nederlanders mogen naar binnen. Ik val in bij de garderobe. Het is een gekkenhuis; zo'n 2000 man willen hun jassen kwijt!

Prins Willem Alexander huldigt Marianne en iedereen juicht haar toe. Dit voelt toch anders dan de andere huldigingen. Iedereen is uitgelaten, eindelijk weer GOUD voor Nederland!

Dan is Xander de Buisjone aan de beurt. Xander vraagt alle vrouwen op het podium tijdens het nummer You can leave your hat on! De vrouwen worden gek! Xander ook, hij ontdoet zich van zijn riem! Toch geweldig, dit huis!

Olympische groeten,  
Evelien

## Zaterdag 18 februari

Het dak ging er vanavond af. In de overvolle tent speelde dweilband Kleintje Pils om iedereen flink op te warmen voor de hulding van Erben. Dat lukte, zowel de crew als Erben waren diep onder de indruk van het publiek. Zo'n groot feest hadden we nog niet gehad.

Eerder op de avond moesten twaalf man personeel in de businesslounge binnen twee uur bij 400 mensen een diner opdienen. Gelukkig liep alles gesmeerd. De hele crew is nog steeds super enthousiast en goed op elkaar ingespeeld. Veel gasten complimenteren ons met de dienstverlening.

Rintje Ritsma, Hein Vergeer, de broer van Jan Bos, Mark Tuitert, Peter Heerschop, Wilfried de Jong en vele andere BN-ers feestten allen tot diep in de nacht mee. Ook waren er een hoop bekenden van mij, maar helaas had ik geen tijd voor een gesprekje. Er is 3700 liter bier getapt! Dit terwijl we weer vaker op de bar stonden dan erachter!



Tot snel, groeten  
Suzan

PS: Vandaag stond er een kerel aan mijn bar die vroeg of ik nou die Suzan was van de AD site! Worden we toch gelezen....

## Vrijdag 17 februari

Gelukkig ben ik weer beter. De afgelopen week was ik verkouden en griepig. Een dagje rust heeft me goed gedaan!

Vandaag weer met frisse moed begonnen. Op de afdeling logistiek is het al vroeg druk. Alle crewleden komen hun kleding halen. Er is echter één probleem: de kleding is gekrompen. Onze Italiaanse stomerij neemt de wasvoorschriften blijkbaar niet zo nauw!

Bij de garderobe staan ruim 35 Italiaanse kindertjes te springen en te juichen. Zij mogen vandaag een kijkje nemen bij de ijsbaan. Als verrassing krijgen ze op het grote podium een medaille. Overigens is het elke dag een enorme drukte op de ijsbaan. Dit komt doordat alle Italiaanse scholieren tijdens de Spelen drie weken vrij hebben. Onze ijsmeester spreekt hierdoor al een aardig woordje Italiaans.

Omdat er vandaag geen Nederlanders in actie komen, zijn er 's avonds in het huis minder supporters. Het geeft mij de gelegenheid om samen met mijn kamergenoot Turijn in te gaan. Helaas is het te druk in Café Torino. Een tafeltje kunnen we op onze buik schrijven. Jammer, ik had graag een keer naast Mart Smeets willen zitten.

Dan maar naar Medal Plaza. De achtervolgingsploegen worden net gehuldigd. Het lijkt wel of heel Italië naar Turijn is gekomen om te kijken naar hun mannen! Als verrassing treedt Anastacia op. Toch nog een leuke avond!

Groet, Evelien

### **Donderdag 16 februari**

Vandaag mocht ik naar de ploegenachtervolging. Wat een sensatie! Ik heb nu een gouden, zilveren en bronzen medaille zien winnen! SUPER!

In het huis was het ook feest. Over de hele dag zijn er 5500 man in het huis geweest! Ik heb nu geen muisarm maar een taphand! Wat een avond. Ik werkte achter de bar met Ard, Keessie, Yvonne en Leo! Ze hadden allemaal flink geoefend met de thuistap dus het liep redelijk soepel.

Tussen bar 1 en bar 2 in de feesttent is The Battle of the Bars begonnen. Er wordt gebruik gemaakt van allerlei attributen (pruiken, fluitjes, slingers) om de meeste klanten te trekken. Tot groot vermaak van het publiek. Ook stonden alle bardames op een gegeven moment op in plaats van achter de bar. Het is echt van de zotte!

Vanavond heb ik in de haast Jamie Cullum omver gelopen in de businesslounge! Gelukkig kon hij nog optreden.

Rintje blijft straks naborrelen met de crew! En daarna hebben we ook nog een afterparty! Wat is het hier toch vervelend.

Met Evelien gaat het gelukkig een stuk beter. Morgen is ze er weer.

Groeten,  
Suzan

### **Woensdag 15 februari**

Heeft u wel eens duizend Italianen op 'Een bosje rode rozen' zien housen? In het Holland House gebeurt het! Het is ook voor Italianen the place-to-be. Ze zijn ook in het Amerikaanse, Canadese en Italiaanse Huis geweest, maar daar valt niets te beleven!

Gisteren stonden weer duizend jonge Italianen voor de deur. We hebben het deurbeleid moeten aanpassen om te zorgen dat het echt gezellig blijft.

Barman Jan Smit heeft helaas afscheid van onze moeten nemen. Hij had verplichtingen in Duitsland. Ook buschauffeur Hans is vertrokken. Onze handtekeningenactie, met zelfs een krabbel van Erica Terpstra, heeft niets opgeleverd. Zijn baas wil voorkomen dat Hans té hard werkt en dus moest hij naar huis.

Erben Wennemars blijft gelukkig nog wel even. Op het moment dat de volledige top van de Rabobank de businesslounge binnenkwam dronk hij net een kopje koffie. De zakenmannen zagen Wennemars en wilden direct met hem op de foto. Waarop Erben, gevat als altijd, zei: 'Zo heren, ook een dagje van huis?'

Oh ja, Evelien is een beetje ziek. Niets ernstigs, hoor!

Groet,  
Suzan

## **Dinsdag 14 februari**

De vermoeidheid slaat toe. Met moeite om 12 uur opgestaan om iets van Turijn te zien. Met wat collega's heb ik de bus genomen om een drankje te drinken in Café Torino. Daar moet je een keer geweest zijn!

Na de stier voor de deur op zijn ballen getrapt te hebben (dat schijnt geluk te brengen), de portemonnee omgekeerd voor een kopje thee met chocolaatjes. De lampen voor de uitzendingen van Mart Smeets hangen aan het plafond van 60 jaar oud. Een grappig contrast.



Willem Alexander en Maxima vinden Turijn ook leuk. Zij liepen uitgebreid te winkelen! Helaas mocht ik van de bewaking geen foto's maken!

In het huis achter de bar is het opvallend rustig vanavond. Wel zijn er veel Italianen die ons betaalsysteem niet begrijpen (met chipknip). Ik heb het wel 100 keer moeten uitleggen. Best een uitdaging in het Italiaans!

Na een optreden van Van Dik Hout zet DJ Jean het huis nog even op zijn kop. Ook Jan Smit blijft van de partij. Hij stond weer achter de bar.

We hebben overigens een handtekeningenactie op touw gezet om onze chauffeur Hans te behouden. Zijn baas wil hem vervangen. Dit mag niet gebeuren! In zijn bus is het om 4 uur 's nachts beregezellig!



Ik ga nu ook nog een klein drankje drinken!  
Tot de volgende keer??!

Groetjes,  
Suzan

### **Maandag 13 februari**

Het is vanavond gelijk druk aan de deur. Vier bussen met supporters arriveren. Dat er vanavond geen huldiging is, drukt de pret blijkbaar niet. Iedereen verkeert in opperbeste stemming.

De crew draait dan ook overuren. Bij de garderobe werken ze in een uur tijd ruim 1500 jassen weg. Wat een gekte. De Italianen hebben lucht gekregen van ons huis. In grote getallen komen ze er op af. Vanavond sta ik bij Security en kan ik alles van dichtbij bekijken. Onze mannen doen het perfect. Niemand komt het huis binnen zonder zich te legitimeren. Sommige Italianen worden lastig, nadat ze geweigerd zijn. Buiten ontstaat hierdoor een rij van wel 50 man.

In de feestzaal treedt Jan Smit op. Het huis staat op zijn kop! Iedereen heeft er zin! Na het zingen loopt Jan Smit spontaan naar de bar. Niet om een biertje te drinken, maar om te tappen. De meiden van de bar worden gek! Met Jan een biertje tappen, daar droom je alleen maar van.



DJ Jean komt op het podium, het dak moet eraf. De Italianen geloven hun ogen niet! De Hollanders kunnen er wat van!

Olympische groetjes, Evelien

### **Zondag 12 februari**

*(Dit is vast niet het beste stukje, want ik ben een beetje dronken.)*

Zaterdag de Dijk van het vliegveld gehaald, geweldige kerels. Wat wil je nog meer dan Huub in je busje. Dit maak je maar één keer mee in je leven.

Het was een fantastische dag. Ik was nog geen half uur aan het werk,

waarna ik De Dijk wederom mocht vervoeren (ze waren niet zo tevreden over hun Italiaanse chauffeurs). Ik heb ze afgezet bij Mart Smeets, café Torino (het mooiste café in Torino).

Toen ik weer terug was in het Holland Heineken House werd mij een kaartje aangeboden voor de 3000 meter dames. Mijn eerste Schaatswedstrijd! Ik wist niet dat schaatsen zo fantastisch kon zijn! Wat een geweldige sfeer. Ik had de hele avond kippenvel. De rit van Ireen was onvoorstelbaar; dat iemand zo snel kan gaan!

Bij terugkomst in "Het Huis" toch nog even achter de bar gewerkt (ik kon het niet laten). Vlak voor de hulding van Ireen Wust heb ik mij omgekleed en mij gemengd in de feestende menigte. Wat een beleving, twee dames met een medaille.



Het is hier geweldig!

Groet, Suzan

## **Zaterdag 11 februari**

Zaterdag belooft een spannende dag te worden. De mannen schaatsen vanmiddag de 5000 meter en iedereen hoopt natuurlijk op een hulding in het huis.

Al vroeg is het druk met supporters. Daar waar begin van de week alleen wij het oranjegevoel uitstraalden, zijn er nu honderden bij gekomen. Dit is fantastisch om te zien. De een nog mooier gekleed als de ander. Leuk om te zien dat in Nederland het oranjegevoel leeft!

Rond 12 uur moeten er een aantal artiesten opgehaald worden. Suzan is de gelukkige om De Dijk op te halen van het vliegveld. Ze is in de wolken, al sinds haar tienertijd is ze een grote fan. Bij terugkomst blijkt dat ze ook nog de band naar de schaatsarena mag brengen, haar avond kan niet meer stuk.

Tegen zessen zit mijn shift er op en begint voor mij vanavond een nieuwe

uitdaging: paparazzi spelen! Er schijnen vanavond toch nog wel een hoop bekende Nederlanders rond te lopen. Dus mijn camera heb ik gereed en ik loop een rondje door het huis.

Dan ineens vanuit de businesslounge zie ik Prins Willem Alexander en Prinses Maxima verschijnen. Dit is mijn kans om een mooie foto te scoren. Dat is nog best moeilijk, ze lopen namelijk met een groepje mensen overal langs en iedereen wil ze van dichtbij bekijken.



Als een ware paparazzi ren ik ze achterna. Ineens verdwijnen ze uit zicht. Via de crewkantine loop ik naar buiten. Daar zijn ze weer. Net op het moment dat ik een topfoto kan maken, doet mijn camera het niet!!! Jeetje, wat een amateur-paparazzi ben ik toch.



Het eerste optreden van de avond is van Edwin Evers, het dak gaat eraf in het huis, maar dit is nog niet genoeg. Ineens verschijnt Marco Borsato op het podium!! Het hele publiek swingt erop los. Na 3 nummers verlaat hij het podium weet, maar blijft wel in het huis.

Samen met Suzan lopen ik rond in het huis. Op zoek naar Marco. Dan zien we hem. Het grappige is dat bijna niemand door heeft dat het Marco is. Wij als aankomend paparazzi hebben hem natuurlijk wel heel snel in de gaten.

Dan is het tijd voor de De Dijk. Suzan en ik staan weer helemaal vooraan, camera gereed. Wat een bijzondere ervaring is dit!

Groetjes,  
Evelien

## **Vrijdag 10 februari**

Gisteren zijn we begonnen met het werken in shifts. De meeste medewerkers van het Holland Heineken House werken van 9:00 uur tot 18:00 uur of van 18:00 tot sluitingstijd. Tussen de diensten door eten we in de kantine. Hier kan je af en toe ook even op adem komen. Er liggen kranten en er staan twee pc's. Roken mag door het hele huis niet. Er zijn enkele plekken ingericht als rookruimte waarvan die achter de kantine veel in gebruik is.

In tegenstelling tot de eerste dagen, toen we allemaal aan het klussen

waren, zijn er nu echt verschillende teams. Deze 'outlets' zijn onder andere; Bar, Merchandise, Logistiek, Business Lounge en Transport.

Mijn eigen outlet is de bar waar 18 vrouwen staan en één, hele gelukkige, man. Onze Niels heeft het uitstekend voor elkaar! Er zijn in totaal 6 bars waarvan twee aan de voorkant van de tent voor het podium. Tussen deze twee bars wordt nu al gesproken over 'the battle of the bars' dus dat beloofd nog wat.



Ik ben begonnen met de ochtend dienst. Het was nog niet heel druk maar er waren nog genoeg 'probleempjes' op te lossen. Een bar die verstopt was, een tap die het nog niet deed en de prijslijsten in de kassa die niet helemaal klopten.

Vandaag verwachten we een gekkenhuis in verband met het schaatsen. Het leuke hier is ook dat terwijl je aan het werk bent er van alles gebeurt; een interview met Erika Terpstra naast de ijsbaan wordt opgenomen, Marco Borsato loopt een rondje door het huis en zojuist is er gevraagd of ik de Dijk, die vanavond optreden, van het vliegveld wil halen! Uiteraard??..!!!

Tot snel!  
Groeten Suzan

### **donderdag 9 februari 2006**

Het einde van de opbouw is genaderd! Eindelijk gaan we toelevan naar de officiële opening. Iedereen is vandaag een beetje zenuwachtig, zou het allemaal op tijd klaar zijn? Met man en macht wordt de laatste hand gelegd aan de aankleding van het huis.

Iedereen gaat bij aankomst direct naar zijn eigen afdeling. Vandaag zullen de crewleden een training krijgen over de diverse werkzaamheden op hun afdeling. De bardames zijn druk bezig met een taptraining. Dit levert natuurlijk onderling veel lol op.

Bij de kledinguitgifte is het druk, voor vijven moeten alle crewleden voorzien zijn van hun "Holland Heineken" outfit. Dit leidt tot veel rumoer. De kledingleverancier heeft het namelijk niet zo nauw genomen met de maten. Maat 36 is ineens maat 40. Je kunt je natuurlijk wel voorstellen wat voor discussie dit bij diverse dames oplevert!

Het is bijna vijf uur, door de portofoons wordt iedereen verzocht zich naar de feesttent te begeven, spanning stijgt. Uiteindelijk is het gelukt om het geheel om te toveren tot een waar Oranjegevoel!

Vijf uur: De pers mag naar binnen! Alle lichten gaan uit, muziek aan. Op het ijs zijn crewleden aan het schaatsen. En dan ineens valt het zwarte doek en is het huis officieel geopend!

De diverse media lopen rond en fotograferen en filmen ons. We zijn trots op wat we hebben gedaan de afgelopen dagen. Bijzonder hoe je ziet dat in een zeer korte tijd zo iets moois neergezet kan worden.

Ook de Italiaanse bevolking is erg benieuwd wat dat grote witte gebouw nou eigenlijk is. Al twee weken zijn zij erg nieuwsgierig naar wat zich daar binnen afspeelt. En nu zijn ze dan ook in volle getallen aanwezig om ons huis te bewonderen.

Een oudere Italiaanse dame vraagt of er hier ook gedanst kan worden? Mijn collega wijst de enorme dansvloer aan en daarop vraagt de Italiaanse dame waar het orkest dan is? Op het podium wijst mijn collega haar. 'En is het huis dan heel de dag open en wat kost de entree?', vraagt de Italiaanse dame.

Entree is gratis en we zijn van 9.00 uur tot 02.00 uur open. De dame glimlacht. Die zal vast wat uurtjes hier gaan doorbrengen!

*Het feest is begonnen!*

Groet, Evelien

## **woensdag 8 februari 2006**

De opbouw nadert de finish.

Na een ijskoude nacht - ik slaap hier in joggingbroek en coltrui - zijn we weer klaar voor een dag keihard werken. We staan gemiddeld om 7 uur op.

Afhankelijk van hoe gezellig de borrel 's avonds was, is dat redelijk te doen. Het hotel serveert een prima ontbijt dat we nuttigen in het gezelschap van een Russische cameraploeg. Ze zijn gekleed alsof ze zelf deelnemen aan de slalom, maar dan in de jaren tachtig.

Vanuit de buitenwijk Rivalto rijden we in ongeveer 20 minuten naar "ons huis". Als daar ook de andere bussen arriveren, worden er weer allerhande klussen verdeeld. Er moeten nog gordijnen opgehangen, kassa's aangesloten en geluid getest. Kortom de puntjes op de i.

Samen met een collega-crewlid ben ik bezig met de crewkleding. We dragen straks allemaal een witte broek en blouse en een oranje shirt. Nadat alles is uitgepakt en op maat in de rekken ligt, moet er worden geteld. Dat is geen pretje met voor ongeveer 150 man kleding.

Ik ben benieuwd hoe dat straks gaat met de wasserette die hier in een aparte tent op het terrein staat.

We zijn door de diverse sponsors overigens goed in de watten gelegd. Aan jassen, tassen, schoenen en gadgets geen gebrek. Inmiddels loopt de hele crew in het oranje "crew"-jack. Goed voor het groepsgevoel, dat zich echt aan het ontwikkelen is.

Teams werken fantastisch samen, al is er her en der ook sprake van "haantjesgedrag". Wat dan ook wel weer grappig is om te zien. Gisteren waren er veel Nederlandse sporters op het terrein die een kijkje kwamen nemen. Het is erg leuk hoe geïnteresseerd ze zijn in het huis.

Vandaag staat de taptraining op het programma en gaan we vanavond open voor pers en genodigden. Spannend!

Groet, Suzan

### **dinsdag 7 februari 2006**

We zijn vertrokken, we zijn begonnen! Of kunnen we beter zeggen; waar zijn we aan begonnen! Na een lange, afmattende busreis van zeventien uur zijn we eindelijk aangekomen in Turijn.

Vandaag vertrokken we uitgeslapen en vol verwachting naar het Holland Heineken Huis. Bij aankomst was de eerste indruk die van bedrijvigheid en chaos. Gaat dit lukken voor donderdag?

Met ruim 300 man wordt dag en een flink gedeelte van de nacht keihard gewerkt. In de loop van de dag ontstaat er zowaar structuur. De verschillende teams van opbouw, catering, logistiek en management vullen elkaar naadloos aan.

Na anderhalve dag begint het oranje gevoel al echt te komen. In de kamer die over een paar dagen het bestuur van NOC/NSF zal huisvesten wordt nu nog voor 120 man crew-kleding uitgezocht.

De bank, waar straks Prins Willem Alexander en misschien wel Prinses Maxima op zullen zitten, krijgt een plaatsje. Meters oranje vloerbedekking wordt gelegd en schoongemaakt.

De een na de andere vrachtwagen wordt uitgeladen. Kopieermachines, printers en portofoons maken overuren.

In de sporthal, die tijdelijk ook dienst doet als kantoor, werken Beorn Nijenhuis en Erben Wennemars onverstoord een training af.

De ruimtes voor onder andere Radio 538, RTL 4 en de overige media krijgen vorm. Er is volop aandacht van de Italiaanse media. Ook hangt heel Turijn vol met banieren. De laatste boompjes worden geplant en straattegels op hun plaats gelegd. Bouwputten worden afgeschermd met hekken en grote Olympische spandoeken. Italië heeft in het centrum van

Turijn zelfs hun eigen "huis".

Turijn is er bijna klaar voor!

Ondertussen draait in ons "huis" het keukenteam onder leiding van Fred en Bert op volle toeren. Moe, maar tevreden en voldaan worden we 's avonds door onze buschauffeurs weer naar de hotels gebracht.

We zijn begonnen, wat een feest!

Olympische groeten,  
Suzan Kroef en Evelien Posthoorn

[PRINT REAGEER SEND A FRIEND](#)

## **REACTIES**

He Suzan,

Pretty bizar....,

ik lees een column van Suzan Kroef op ad.nl en kom bijna tegelijkertijd Diane Groenenboom tegen die jou ook kent en zelfs in hetzelfde plaatsje als jij gaat skien. Zeventien jaar terug heb ik jou ontmoet bij het Lago Maggiore in Italië, je was daar met Aafke. Jullie zijn zelfs nog bij een hele suffe tropical party bij mij thuis geweest. Daarna 17 jaar niet meer gezien. Ik zal niet vragen hoe het met je gaat, want dat heb ik redelijk uitgebreid kunnen lezen.... Wel erg lachen om je zo weer voorbij te zien schuiven.... Veel plezier met boarden (right choice!), zit om de haverklap in O'rijk dus misschien wel tot snel ;- ) Grtn, Jasper.

**Jasper** - Den Haag - 01/03/06 - 01:28:04

Hallo Evelien en Suzan,

Wat hebben jullie een leuke tijd gehad daar in Turijn en dat wij en iedereen die daar interesse in hadden mee konden beleven via het meidendagboek, erg leuk gedaan hoor!

En nu fijn op wintersport Evelien! geniet er van en neem ook af en toe je rust, groetjes en veel plezier!

**(tante) Sjaan en (ome) Leo Daman** - Krimpen a/d IJssel - 26/02/06 - 14:49:41

Mevrouw Kroef!

Zit ik met een grote kater een beetje verveeld op de AD-website te bladeren, denk ik ineens jouw eigenwijze lach te herkennen. En ja hoor! Leuk te lezen wat je tegenwoordig doet en dat je een zoon hebt. Ik woon tegenwoordig in Italië dus als je weer een keer in de buurt bent, kom gezellig langs.

Bacio Leon  
[l\\_kleinekoort@hotmail.com](mailto:l_kleinekoort@hotmail.com)

**Leon Kleinekoort** - Reggio Emilia - 26/02/06 - 12:39:13

Hee Suzan & Evelien,

Leuk om jullie dagboek te lezen, nog een paar uurtjes en dan worden de O.S. gesloten en hebben jullie het erop zitten....3 weken gezelligheid en keihard werken, miste het al na 1 dag thuis te zijn. Heb elke avond op de site gekeken...Wens jullie goede thuisreis en doe de groeten aan de hele crew.....  
Gr "De Koning"

**Hans van Ginkel** - Veenhuizen - 26/02/06 - 11:50:04

Hallo Evelien

Nog een paar dagen en dan zit het er weer op. En dan genieten in de wintersport.

Nog twee weekjes en dan zien we je weer.

Veel plezier en rust lekker uit.

groetjes pa en ma.

**marian** - rotterdam - 25/02/06 - 11:54:17

Hé Suzan!

Wat een super ervaring! Lees jullie verhalen met veel plezier en... wat gezonde jaloezie?!

Geniet nog even de komende dagen en volgende week in Brand! -x- Diane

**Diane Groenenboom** - Rotterdam - 24/02/06 - 10:42:42

He Su, je lieve zusje hier!! Echt gaaf om te lezen wat je allemaal meemaakt. Maar ik mag ook niet klagen, want ik ben afgelopen dinsdag met je zoon in Madurodam geweest. Ook een ervaring die ik nooit zal vergeten hihi. Nou geniet er nog maar even van en ik zie je volgende week weer.

Dikke kus Jis

**Jiska Kroef** - Rotterdam - 24/02/06 - 08:55:04

hoi suzan de laatste lootjes wegen zwaar. nog een paar dagen dan zien we elkaar weer . ik denk dat jullie allemaal op zijn en hard aan wat rust toe. we kijken allemaal uit naar een weekje sneeuw en zon. we zien je dinsdag , dan gaat voor jouw de vlag uit. groetjes van ons allemaal.

**pap en mam en de kinderen** - rotterdam - 23/02/06 - 21:25:45



Ja toch,

Een beetje meer actie in de reacties was wel nodig !

Nog veel plezier en zie je snel !

Sanne (alias Pablo)

**Sanne Weeda** - Rotterdam - 23/02/06 - 13:29:36

ha eef,

ondanks alle hectiek en drukte zie je er nog fris uit hoor, de foto met onze randstad-collega's regio rotterdam ziet er top uit!  
hou nog even vol, de wintersport is in zicht. hier loopt alles op rolletjes, geniet er nog even van!

groetjes, kristien

**Kristien Janssen** - Rotterdam - 23/02/06 - 11:29:48

ciao Suzan,

Ho avuto una notte di wonderfull e è tutto il vero che dicono dell'olandese..

Bacio grande

Pablo

**Pablo** - Torino - 23/02/06 - 10:57:27

hoi Suzan, zo te lezen is het daar een groot feest en misschien nog te zacht uitgedrukt je zal heel wat te verhalen hebben. We wensen je nog fantastische laatste dagen en een hele fijne vakantie aansluitend, groetjes van oom en tante tot ziens.

**Verboom - Enkhuizen** - 22/02/06 - 21:18:44

HadieSu

volgens ons heb je het wel naar je zin.

is natuurlijk wel slopend.

nog fijne dagen en daarna lekker uitrusten in Brand. Groetjes uit Enkhuizen

**fer & marian** - enkhuizen - 22/02/06 - 12:07:56

He Eef en Suzan,

Écht héél leuk om jullie verhalen te lezen! IK WIL OOK!! Wat een ervaring. Veel plezier daar nog....ennuh, gedraag je hè?! ;-)

**Naomi** - Maassluis - 21/02/06 - 15:26:31

Hee sis!

Bedankt voor je lieve mailtje! Nog anderhalve week en dan zie je je lover weer. Ik heb al gezegd dat ie naar de kapper moet ;-)! hahaha

Ik bel je vanavond even,

dikke kus van je zus

**Judith** - Rotterdam - 21/02/06 - 12:06:40

He Eef,

Je video bericht was echt fantastisch! Jammer dat we er geen kunnen terugsturen.

Gelukkig ben je weer beter en kun je de laatste dagen nog lekker genieten. Gister was Tijmen bij ons, ik heb er weer voor gezorgd dat hij zijn vitamientjes binnen heeft gekregen. Haha... Geniet nog lekker en we zien je gauw na je vakantie!

Dikke kussen Erik en Anouk

**Erik en Anouk** - Rotterdam - 21/02/06 - 11:05:09

lieve Eef

Gelukkig ben je weer beter.

Je bent veel te druk bezig en dan ook nog feesten daarna wintersport kom je ook niet tot rust kan je beter naar je huis in spanje gaan daar staat nu alles in bloei en is het heerlijk te vertoeven.

veel liefs kusjes Opa.

**chris posthoorn** - La Nucia Spanje - 21/02/06 - 07:47:28

Hoi,

Leuk dagboek. Volgens mij hebben jullie een "gouden" tijd.

Is het misschien een idee om Friesinger ook maar eens te gaan huldigen.

Ze is toch inmiddels een beetje van Nederland???!!

**Jes** - Rijswijk - 20/02/06 - 12:03:09

Hallo beste mensen van het Holland Heineken House,

ik woon zelf al jaren in Turijn en heb de afgelopen week een hele gezellige avond bij jullie doorgebracht, dus heel veel complimenten voor de organisatie, de fantastische sfeer en de vriendelijke en vrolijke bediening!

Is het alleen niet vreemd dat ik als Nederlander met mijn Italiaanse

echtgenoot zo naar binnen mag, terwijl alle andere mensen (vele

Italiaanse vrienden en collega's) in de rij moeten, op hun documenten

gecontroleerd worden en ook door de metaaldetector gaan? En waarom

mogen kinderen na een bepaalde tijd niet mee naar binnen? Misschien een

handig idee om de Huisregels ergens aan het begin van de rij op te

hangen, dan staan mensen niet onnodig uren buiten in de kou?

Verder wens ik jullie heel veel succes en plezier in Turijn. Wees er maar

trots op dat jullie House de favoriet van de Italianen is!

Groeten, Sascha

**Sascha van der Plas** - Turijn - 20/02/06 - 11:34:28

Hoi Evelien,

Heel erg leuk jullie dagboek, ontzettend leuk om te lezen. Een hele gezellige boel bij jullie in het Heineken huis. Vanavond zal het ook wel weer een feest zijn met goud voor Timmer. Nog heel veel plezier, groetjes van Hans en Dagmar

**Dagmar Verheij** - Spijkenisse - 19/02/06 - 21:04:49

Hoi Suzan

We volgen je dagboek met veel plezier.  
Aan de foto,s te zien hebben jullie het geweldig .  
Groetjes fam. Kappers

**Joke Kappers** - Schoonhoven - 19/02/06 - 19:10:47

Evelien blij dat je weer beter bent!

We volgen jullie nog steeds,  
Jullie beleven veel leuke dingen  
he.  
Dag eef en susan

Tonny en Hans

**Tonny en Hans** - Rotterdam - 19/02/06 - 13:03:20

Heel goed dat jullie het zo leuk hebben! Hier is het maar saai en gewoon ( vooral zonder eef). Nog maar een ruime week en dan zien we elkaar weer, tot snel.

**Tijmen - Rotterdam** - 19/02/06 - 10:53:51

Hallo Evelien,

Gelukkig ben je weer beter, wij volgen het dagboek, echt geweldig om zoiets mee te maken, heel veel plezier en groetjes van Koos en Brigitte

**brigitte van aart** - spijkenisse - 18/02/06 - 23:17:09

Hoi Suus,

Nog even op de valreep, bijna naar Brand, jij moet nog een weekje (en nog iets) wachten, maar dat vind je helemaal niet erg. 't klinkt allemaal erruggg vervelend hoor, wat je allemaal meemaakt! Nog veel plezier en we laten nog wel wat sneeuw voor jullie over.

Alvast fijne vakantie!

groetjes

Laura en de rest....

**Laura** - Rotterdam - 17/02/06 - 22:52:46

Weer een beetje opgeknapt?

Leuk dagboek! We zouden best een avondje willen komen feesten.  
Groetjes ook aan Suus xxx Rick/Henny  
Esmee en Edwardo

**Henny Snoek** - Rotterdam - 17/02/06 - 15:52:04

Hey hoe is het daar. wel tof he met jan smit op de bar. kun je geen baantje voor mij regelen ik vind het wel gaaf in het holland heineke huis. veel plezier en we volgen jullie op de voet.  
groeten  
stefan treijtel

**stefan treijtel** - capelle aan den ijssel - 17/02/06 - 15:50:06

Hoi Evelien. Van je pa kregen wij een mail waarin hij schreef hoe we jou konden volgen. Dat doen we trouw iedere dag. Wat een beleving meid, om nooit meer te vergeten. Al die beroemdheden om je heen. Geniet met volle teugen en vergeet de vermoeidheid. Die komt er later wel uit en dan zie je maar verder hoe het allemaal verloopt. Dit nemen ze je nooit meer af. Zet Tijmen ook maar even op een laag pitje.(Geintje) Ik maak het in het Hemelvaart weekend wel goed met hem. Groeten An en Joost.

**An en Joost Deijkers - Spijkenisse** - 17/02/06 - 15:23:08

we genieten van jullie belevenissen . hier is alles maar gewoon. tot de 28<sup>e</sup> . pa, ma en de kinderen uit rotterdam.

**rkroefkroefkroefotterdamroef** - rotterdam - 17/02/06 - 13:48:02

hallo evelien erg leuk jullie dagboek  
wij lezen het uiteraard ook iedere dag  
geniet van deze tijd straks lekker skien  
met je vrienden en lover  
hartelijke groeten van kees en rinaxxx

**rina zondervan** - rotterdam - 17/02/06 - 10:54:08

Ha Eef!!

Leuk zeg jullie verhalen! Geweldig dat jullie er zitten, echt iets waar je je hele leven over blijft praten!

Hoop dat je niet echt ziek wordt, veel wijn drinken voor de vitamine C uit de druifjes!!

Groetjes en veel plezier nog!  
Suzy

**Suzy** - Rotterdam - 17/02/06 - 10:03:11

Hoi Evelien

Hier danny live vanuit de "NETTOMARKT".

Heb even niets te doen dus ik dacht effe een kort berichtje naar evelien. Zeker weer druk gehad gisteravond met de viering van de bronze medailles voor onze schaatsmannen. Heel veel plezier nog en tot schnell PS doe STEVIE de groeten

**danny pols** - rotterdam - 17/02/06 - 09:33:12

lieve evelien

ook ik volg je dagboek regelmatig  
vind het fantastisch voor jullie dat je dat doet .veel succes .opa

**chris posthoorn** - la nucia - 16/02/06 - 08:00:33

Ha meiden!

Tja, daar zit ik dan gewoon in 't Rdamse achter mijn bureautje, lastige klanten te woord te staan. Ach jullie kennen het wel uit het voor jullie nu verre verleden.. Biertjes smaken goed zie ik Su! Jaloers, jaloers. Zet om mijn eigen feestvreugde te vergroten mijn witte ijsmuts dan maar op, zittend voor de open haard als ik onder het genot van een biertje nu naar de ploegenachtervolging zit te kijken. Dikke kuzzen meiden, en doe geen dingen die ik ook nooit zou doen! Mo

**Monique van Drunen** - Rotterdam - 15/02/06 - 19:26:41

Hee lekkere bn'er

Hoe is het daar? Is het een beetje gezellig? Mis je ons al? Niet getreurd over 3 weken zien we je weer. Leuke verhalen op de site! Je zal wel heel veel meemaken! Wel hard werken maar wel gezelligheid.

Tot schnell en blijf van de mannen af!

groetjes en kusjes van Martin en Danny (je gabbers)

**Martin en Danny** - Rotterdam - 15/02/06 - 19:03:14

Hoi Eef,

Wat gaaf dat je dit mag meemaken. Geniet ervan het is iets moois om later op terug te kijken.

Groet,

Christien en Ronald

**Christien** - Rotterdam - 15/02/06 - 14:24:32

hallo allemaal daar in t Holland Heineken House! Wat een super leuk sfeertje hangt daar (denk nog leuker als in t Thialf waar we ook elk jaar heen gaan). Kan bijna niet wachten om as weekend naar Turijn te gaan. Wacht ons alleen nog ritje naar Italie en waarschijnlijk wordt t nog zeer druk onderweg ook ivm al de winstersporters. kunnen jullie stiekum al de optredens voor vrijdag en zaterdagavond verklappen?(rijden we vrijdag wat harder door)

In ieder geval tot van het weekend!!!  
groeten van Arie & ome Aad uit Rotterdam

**arie** - rotterdam - 15/02/06 - 14:13:53

Ha Eefje, fijn te horen dat je het zo leuk hebt, ondanks het harde werken. Gaaf dat je naar de 1000 meter mag! Wij kijken elke dag uit naar jullie dagboek en welke BN-ers jullie ontmoeten. Mis je Tijmen nog niet?

Groetjes

**pa en ma** - Rotterdam - 15/02/06 - 12:33:09

Wat hebben jullie het onwijs leuk!!!!!! Velen met mij zijn jaloers. Jullie verhalen doen het leuk hier, echt genieten.

**Nanny - Rotterdam** - 15/02/06 - 11:55:49

Hee sis!

Zojuist ontdekt dat je hier ook berichtjes achter kunt laten! Slim he!?? hahaha Ik lees dat jullie het super naar je zin hebben daar! Geweldig hoor. Hier lekker aan het werk. Zit net aan mijn eierkoek! Ik moet er nu twee eten! ;- ) Geniet er lekker van en maak veel foto's van alle BN'ers!

ps Heb je Sem zijn berichtje gelezen?

Groetjes aan Suus

xxxxxxxx

**Judith** - Rotterdam - 15/02/06 - 10:50:55

Hoi Su, nu nog even een Rintje aan je zijde en je hebt al mijn wensen vervuld. Mazzelaar ik vind die Huub ook leuk! Hoe het komt begrijp ik niet maar je blijft door sportievelingen omringd. je snapt het zelf ook niet denk ik. geniet en de geschreven stukjes gaan je toch wel makkelijk af.  
Liefs, Plien

**plien** - rotterdam - 14/02/06 - 20:32:14

Ha die Eef, wat een leuke tijd moet dit voor je zijn. Nog even en je bent zelf ook een BN'er met dit dagboek. Hier op het werk zit iedereen 's-ochtends eerst het dagboek te lezen voordat er echt gewerkt wordt. See you in Oostenrijk ...

**Patrick & Technische Unie - Rotterdam** - 14/02/06 - 13:02:48

Hey Elke, leuk hoor zo te zien daar! En we hadden jullie gespot in het Financieel Dagblad - tenminste volgens ons, volgens je ouders kon het ook best een ander hockeytutje zijn haha...  
groeten van de Parkweg

**x** - x - 14/02/06 - 12:45:07

Hoi Eef ,  
Leuk hoor jouw zo volgen op de pc.  
Veel plezier daar !  
Groetjes van je nicht Christa xx

**Christa** - Krimpen aan den ijssel - 13/02/06 - 22:19:01

Hé Suzan, als je terug bent wil ik ook wel een biertje met je drinken!!!!!!!!!!!!!! Wish I was there...

**Diederick - Den Haag** - 13/02/06 - 21:47:32

Hoi Meiden,

Jullie brieven zijn hartstikke leuk! Het is leuk om te lezen wat voor spannende dingen jullie mee maken. Het zijn wel een hoop BN-ers bij elkaar he?! Cooool! Doe ze allemaal de groeten daar in het Holland Heineken Huis!

Van ERIK & ANOUK ;.)

**ERIK & ANOUK** - Rotterdam - 13/02/06 - 19:15:34

Morguh Eef,  
Leuk om te horen wat jullie allemaal meemaken. Pappa en mamma lezen de verhalen voor. Pappa vindt het een beetje jammer dat ik nog niet kan lezen. Hij is wel blij dat ik de bal al 10x kan hooghouden. Als je Willem Alexander of Maxima nog ontmoet, wil je dan misschien het 06-nummer van Amalia regelen?

Wil je de groetjes doen aan Suzan, die ken ik namelijk ook van vroeger

groeten,  
SEM

**SEM** - Rotterdam - 13/02/06 - 15:11:50

Hallo leuk al die berichten te volgen van jullie avonturen.  
de groeten van Tante Ton en Ome Hans.

xxx

**Tonnie Mastebroek** - Rotterdam - 13/02/06 - 11:33:56

Suzan ik verwacht smeuge details uit dat heineken hok.

**Neef - Amsterdam** - 12/02/06 - 20:55:44

Hallo Evelien en Suzan,

Wat leuk zoals jullie hier mee bezig zijn en wij jullie belevenissen via de site kunnen volgen, spannend hoor! Heel veel succes met jullie avonturen in Turein! We blijven jullie volgen!

Groetjes Leo&Sjaan

**Leo & Sjaan Daman** - Krimpen a/d IJssel - 12/02/06 - 15:39:30

He Su,

Pas op voor Huub van De Dijk he, want je weet; zijn oren geven licht :').  
Veel plezier verder en we (Rens, Lou, Marije en ik) lezen mee.

Groetjes en kus

**Lil** - Rotterdam - 12/02/06 - 03:37:35

Susan, zo te zien heb je veel plezier daar!  
Echt leuk, het dagboek. Heb vanmiddag de boys nog gezien. De kleinste  
lacht allerliefst!  
Fijne tijd nog enneh doeiiii

**Laura** - Rotterdam - 11/02/06 - 22:27:17

De rechter is Suzan. Die ken ik. Leuke meid, trouwens.

**Bas** - Rotterdam - 09/02/06 - 15:52:02

Ja, wie is wie op de foto??

**Jan - A'dam - 09/02/06 - 14:24:27**

Wat een leuke meiden. Ik wil ook naar het HHH!!!! Succes met het  
dagboek. Maar wie is Suzan en wie is Evelien?

**Sjors - Utrecht - 09/02/06 - 11:16:25**

1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | **Alle**